

De Visie: “Sterk en Lenig is de turnvereniging van Drongen”

Sterk en Lenig is al meer dan 70 jaar de turnvereniging in Drongen.

Sterk en Lenig wordt gezien als een gevestigde vereniging in Drongen. Dit geeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel van het Bestuur om de continuïteit te verzekeren en dit engagement in al zijn waarden positief verder te zetten. Turnen is onze passie en de reden van bestaan, we leggen ons dan ook niet toe op andere sporttakken.

Meer dan een turnclub

Met zijn actieve leden, een enthousiast team van trainers, een samenhangende groep gemotiveerde bestuursleden en heel wat vrijwilligers betekent Sterk en Lenig veel meer dan wat je van een turnclub zou verwachten. De sociale functie is minstens even belangrijk als de sportieve functie.

Voor elk wat wils

Sterk en Lenig staat voor een gezonde en waardevolle vrijetijdsbeleving in een gezellige en ongedwongen sfeer, waarbij inzet en plezier even, zonet nog hoger worden ingeschat als prestatie. Wij bieden kans aan zowel recreatieve als competitieve gymnasten van kleuters tot medioren, ongeacht nationaliteit, afkomst of geloofsovertuiging.

Een dynamische vereniging

Bij Sterk en Lenig gebeurt altijd wel wat. Naast de wekelijkse turnlessen bieden wij ook aandacht aan nevenactiviteiten die zich richten tot verschillende doelgroepen. Hierbij hebben we het dan over onze familiehappy hour, waar ouders samen met hun kinderen komen turnen, onze jaarlijkse turnshow waar elke gymnast zijn kunsten toont voor een groot publiek in een wervelende show. Ook staat Sterk en Lenig garant voor de organisatie van verschillende wedstrijden, evenementen en optredens of een gezellig familie-etentje.

Samen sterk: de missie van Sterk en Lenig

Samen sterk!

Dit is “de” missie van Sterk en Lenig. Bestuur en trainers werken nauw samen. Er is ruimte voor overleg en autonomie waarbij onze gymnasten steeds centraal staan. Samen denken, creatief en actief zijn.

Flexibel, enthousiast en vol inzet. Het gaat om sociale vaardigheden, samenwerken, luisteren en respect voor elkaar! Er wordt steeds zonder dwang en met respect voor ieders kunnen getraind. Men kijkt ook steeds met een positieve blik naar elkaar. Deze missie staat uitgebreid omschreven in de missie “Samen Sterk, meer dan twee woorden”.

